

Mariken en Moenen

	Fm	e7	am7
Ik heb de duivel op mijn hielen	am7	bm7	am7
Ik voel zijn adem in mijn nek	am7	bm7	e7
Hij dwingt me op mijn knieën	am7	bm7	am7
En daarmee maakt hij me knettergek	fm	e7	am7

Is het een ode aan het leven
Maar wat ís dan toch die kou
Ben ik ten dode opgeschreven
Als ik mij inlaat met jou

Mijn hart klopt voor iets anders	dm		
Sinds ik boog in die kerk	am		
weet ik jouwluchtkastelen	dm	am	
Zijn niet het echte werk	dm	am	
Je mooie praatjes en manieren	fm	e7	
doen alleen maar zeer	fm	e7	
En je verrukkelijke kussen	dm		
hoef ik ook niet meer	E7		

Of misschien toch misschien toch..... nog één keer

Ik heb de duivel op mijn hielen.....

Mijn hart klopt voor iets anders	dm		
Klopt voorwaarachtigheid	am		
Ik wil liefde zonder leugens	dm	am	
Ik wil leven zonder spijt	dm	am	
Jouw verleidingskunsten	fm	e7	
Zetten geen zoden meer aan mijn dijk	fm	e7	
Maar jouw helle vuur	dm		
Wordt in mij het hemelrijk	e7		

Want weet je er is werkelijk niemand die zo naar me kijkt

Ik heb de duivel op mijn hielen.....