

Het licht dat brandt

Ik had zo graag dm
Heldhaftig willen staan C
En strijden voor iets goeds G
Of juist niet strijden dm
Maar zwijgend zitten C
lets doen wat er toe doet G

lets dat bijdraagt aan de wereldvrede F/am G
lets dat daarboven klinkt en gedaan wordt hier beneden F/am G

Dat had ik graag willen doen dm C
Maar ik heb het niet gedaan dm G

Ik had zo graag dm
Armen om mij heen C
Die zouden blijven door dik en door dun G
een levenslange liefde dm
Waar je mee leest en waar je mee schrijft C
Die had ik mij gegund G

Buitengewoon wat ik beleven zou met jou F/am G
Ik zou je elke dag zeggen dat ik van je hou F/am G

Dat had ik graag willen doen dm C
Maar zo is het niet gedaan dm G

Ik had je zo graag dm
In mijn armen willen houden C
Pas geboren klein en teer G
Je ronde babybillen
Ik zou ze kussen
Je tranen drogen telkens weer

Ik zou een fietsje kopen voor mijn kleine meis
Ik zou meebetalen aan je eerste verre reis

Dat had ik graag willen doen dm C
Maar zo is het niet gegaan dm G

Ik zal er over wenen dm
Tot de allerlaatste traan G7
Ik zal er over schreien
Tot het stromen gaat in mij

Het water kan het vuur niet doven C Cmaj7 F/am
Het licht dat brandt blijft aan G 3^e fret C

Die plotselinge treurnis dm
Over iets dat niet gebeurd is. C
Neemt me mee in het geheim G

Ik zal blijven verlangen dm
Tot mijn allerlaatste snik G7
Heimwee zal ik hebben
en telkens weer zal ik

Over water lopen en geloven C Cmaj7 F/am
De diepte zien en toch gaan G 3^e fret C